

Het Liefdedrama

*te Antwerpen Twee geliefden springen
van O. L. Vrouwtoren*

De ware liefde lijk men ziet
brengt vele jonkheid in 't verdriet
zij beminden malkaar zoo zoet
liever sterven te zamen den dood
zij zwoeren malkaar lief en trouw
te worden zamen man en vrouw
o ouders gij zijt de schuld van hun dood
voor 't menschdom nelaas wat een nood
een droef gedacht kwam hun te plagen
de reuzen val voor hun

wat droeve kwaal
den schoone brief doet hun genade vra-
daar liggen zij vol smart [gen
met een verbrijzeld hart

2 | De droeve liefde soms wat smart
doet weenen menig moeders hart
de waren liefde die is blind
zij doet treuren op aard menig kind
Antwerpen met zijn schoone kerk
met uwen toren hoog en sterk
gij zijt 't prachtjuweel van Beſſenland
voor veel ouders die hij eenen kind
een schoone brief hadden zij geschreven
wat ben ik blij te sterven zij aan zij
ouders lief wilt het ons vergeven
wij trouwen in den dood
ziet wat de liefde doet

3 | Een laatsten zucht ontvloog hun
gedaan was het met liefde smart (hart
voor uw ouders wat een hart zeer
uw lieve kinders bestaan niet meer
zij waren geboren voor malkaar
zoo jong en schoon pas achttien jaar
ogij strenge vader voor u wat een nood
u lieve kinders die zijn nu dood
een laatsten kus mijn liefde waarde
adieu vriendin die ik oprecht bemin
daar is ons graf in den schoot der aarde
en vielen op den stond
verbrijzeld op den grond

4 | Voor veel ouders uit al gemijn
zal het eene ware les zijn
de ware liefde van het hart
mag men niet doen bloeden
door de smart
want als men oprecht geeren ziet
hoort men vader zijne woorden niet
de liefdekwaal gelijk men op aarde ziet
brengt veel ouders in het verdriet
vegeeft het hun voor het bitter lijden
en het verdriet de liefde weet dat niet
ouders lief wat droeve tijden
ziet voor hun straf rusten zij in het graf